

Projekt Børn og udeliv ☺

Emne:

Hvad er natur, samt til hvad og hvordan kan man anvende naturen?



Uge 40-41 2011

Vi har i de sidste 2 uger arbejdet med natur og naturfænomener.

Krudtuglerne har valgt at lave et ude projekt, hvor vi har arbejdet med naturen, snakket om hvad der kommer fra naturen, samt hvordan man kan anvende naturen og ting fra naturen.

Her kan i læse lidt om hvad vi har lavet de forskellige dage.

Mandag den 3. oktober:

Vi har i dag startet vores ude projekt, vi har lavet kartoffel suppe over bålet. Vi har skrælet gulerødder og kartofler, som vi også skulle skære ud, og så skulle de i den store gryde over bålet. Vi har snakket om hvor grøntsagerne kommer fra, og vi vidste godt at kartofler og gulerødder groede under jorden.

Vi smagte alle sammen på suppen, mange fik mere end en portion og de fleste var vældig begejstret for det. 😊

Vi har også sunget vores 3 ”nye” ude sange, dem vil vi synge hver dag i de 2 uger.



Tirsdag den 4. oktober:

I dag har vi været på en rigtig lang gåtur, hvor vi gik helt til diget. Vi havde vores madpakker med, som vi spiste ved diget. Vi gik langs med diget, hvor vi så knogler fra dyr, snegle, og en masse uld fra de får der havde gået på marken. Vi mærkede også vinden, det blæste rigtig meget oppe på diget, men vi fandt et læ sted da vi skulle spise vores madpakker.

På vejen hjem prøvede vi lige legepladsen ved Dayz.



Onsdag den 5. oktober:

I dag gik vi en tur til trillebakken, hvor vi trillede og blev helt svimmel. Vi klatrede også i træerne og gik tværs over alt lyng. Det var hårdt og lidt svært at gå i det ujævne terræn, men det var sjovt. Vi spiste vores madpakker i shelters hytterne tæt ved trillebakken.

Om eftermiddagen savede vi træ ud til vores fuglekasser, samt læste gode historier ude i bålhytten.

Torsdag den 6. oktober:

I dag startede vi med at være indenfor, så vi ikke blev helt beskidte til fotografen kom ☺ Efter hun havde været, bagte vi hybenboller af de hyben vi selv har været ude og plukke. Om eftermiddagen lavede vi bål, så vi kunne sidde omkring det og få varmen ☺



Fredag den 7. oktober:

I dag gik vi en tur i skoven, vi snakkede om de ting vi fandt. Hvad det var for nogle træer og blomster. Og så samlede vi blade, mos, bær, grene osv. Til vores naturbilleder vi skal lave senere. På vejen hjem var vi forbi Lises have, hvor vi plukkede fine blade fra hendes rådhusvin. Vi så også hendes lille sø, samt glimt af fiskene da de blev fodret.

Mandag den 10. oktober:

I dag har vi lavet mad over bålet, vi har skrællet kartofler og gulerødder, og derefter satte vi det på spyd der skulle grilles over bålet. Vi havde også pølser, squash, peberfrugt, tomater og champignoner på vores spyd. Vi bagte også brød til.

Det smagte rigtig godt og der var mange forskellige ting vi kunne smage på ☺

Tirsdag den 11. oktober:

I dag har vi lavet vores naturbilleder med de ting vi har fundet og samlet op i skoven. De hænger til udstilling i indgangen, så i kan se dem alle. De er blevet så flotte.

Vi tegnede også en tegning af de ting vi har set, oplevet og spist fra naturen. De hænger til udstilling i køkkenet og indgangen.



Onsdag den 12. oktober:

I dag har vi lavet vores billeder færdig. Imens nogle af os lavede tegningerne færdige gik Siff, Maria, Malthe og Anna en tur til havnen. Efter de havde været på havnen gik de i brugsen efter mælk og et græskar til de muffins vi skal bage fredag. Ellers har vi nydt det dejlige vejr på legepladsen.

Torsdag den 13. oktober:

I dag har vi været på tur til skovhytten på Lakolk hele dagen. Vi havde det mest fantastiske vejr og en fantastisk tur. Vi startede med at gå tur og fandt de gamle bunkers der er derude. Vi snakkede om hvad det var og legede på dem. Vi prøvede også selv at være ”fanget” i en bunkers, for at se hvordan det var.

Efter vi havde spist vores madpakker i hytten, gik vi en rigtig lang tur rundt i skoven hvor vi så Høst, det højeste punkt på Rømø, vi så også en masse spor fra nogle dyr der havde været i skoven.



Fredag den 14. oktober:

I dag er det sidste dag i vores projekt. Vi har i dag skåret vores græskar ud, så den kan stå med lys i ved døren. Vi har brugt indmaden fra græskaren til græskar muffins, og kernerne ristede vi over bålet så vi også kunne smage dem.



Det har været 2 fantastiske uger, hvor vi virkelig har nydt naturen ☺

Vores tre "natur sange":

Krabbesangen:

Der lå en lille krabbe
på havets dybe bund
og når der ingen fare var
så tog den sig en blund
Og krabben var så sød
på maven var den blød
Den lå så stille at man faktisk
troed´den var død!
Så kom den slemme fisker
og selvom han var træt,
så fanged´han den lille krabbe
i sit fiskernet
og krabben var så sød...
Han kom den i en gryde,
og kogte den i vand
til middag sku den spises
af den slemme fiskermand!
Og krabben var så sød
på maven var den blød
Den lå så stille for nu var den faktisk
rigtig død!

Skovsangen :

Vil du med en tur i skoven, Der er så mange træer
rundt omkring dig og for oven.

Halløjsa kom så med, så tager vi afsted
der er så fuld af sjov, inde i en skov.

Der er massevis af fugle, du høre nok en gøg
og du ser måske en ugle.

Halløjsa kom så med, så tager vi afsted
der er så fuld af sjov, inde i en skov.

Hør engang hver ganske stille, HR Spætte banker på
og en sangfugl slår en trille.

Halløjsa kom så med, så tager vi afsted
der er så fuld af sjov, inde i en skov.

Ræven jager mus og fugle, men hvis den møder dig
gemmer den sig i sin hule.

Halløjsa kom så med, så tager vi afsted
der er så fuld af sjov, inde i en skov.

Det kan være du ser hjorte, de springer raskt afsted
en to tre så er de borte.

Halløjsa kom så med, så tager vi afsted
der er så fuld af sjov, inde i en skov.

Se det lille eger hoppe, en lille festlig fyr
oppe mellem træernes toppe.

*Halløjsa kom så med, så tager vi afsted
der er så fuld af sjov, inde i en skov.*

Hør et pindsvin det kan snøfte, men det har pigge på
så lad hellere være og løfte det.

*Halløjsa kom så med, så tager vi afsted
der er så fuld af sjov, inde i en skov*

I en skov en hytte lå:

I en skov en hytte lå,
nissen gennem ruden så,
haren kom på lette tå,
bankede derpå.
Nisse, hjælp mig i min nød,
skyder jæg'ren er jeg død.
Lille hare kom herind,
ræk mig poten din.

Jæg'ren kom til hytten hen:
Sig mig nisse, lille ven,
har du set en hare fin,
her på marken din?
Nej, hr. jæger det har jeg ej,
gå du blot igen din vej.
Jæg'ren vendte sig og gik,
haren ej han fik.



Læreplanernes temaer:

Temaerne i læreplanerne hænger sammen og ofte vil en aktivitet styrke flere af temaerne. Her kan i læse hvad der er blevet styrket under dette projekt.

Natur og naturfænomener:

- Børnene får viden om naturen og hvad denne kan anvendes til.
- De lærer noget om fødevarerne fra naturen og smager på dem.
- Vi er på ture ud i det fri, hvor børnene ser og lærer om tingene i naturen.
- Børnene bruger deres sanser, de ser, lugter og smager på de forskellige ting og røre ved tingene.

Barnets alsidige personlige udvikling:

- Børnene bliver alle hørt til samlingen
- De bliver anerkendt for deres måde at tegne og lave billeder på.
- Børnene får prøvet deres grænser ved at røre ved nye ting og smage nye ting.

Sociale kompetencer:

- Børnene lærer at indgå i fællesskabet ved samlingerne
- De skal vente til de bliver spurgt og vente på tur
- De samarbejder om maden vi laver

Sprog:

- Vi snakker om tingene vi ser og finder i naturen
- Vi synger sange
- Der er altid tid til spørgsmål fra børnene.

Kulturelle udtryksformer og værdier:

- Børnene tegner ting fra naturen
- Vi laver naturbilleder
- Vi er på udflugter hvor vi ser og oplever en masse

Krop og bevægelse:

- Børnene får styrket deres motorik i den udfordrende natur
- Kravler op og ned af ting
- Finmotorikken arbejdes der med når vi tegner og laver naturbilleder.

Rømø Børnecenter

Troldebo

Krudtuglerne 😊